

Een pareltje: Magic Island Resort.

F ILIPIJNEN IT'S ALL ABOUT MAGIC

Als het paradijs echt bestaat, dan ligt het op de Filipijnen.

De mooiste koralen, nagenoeg elke duik wel schildpadden aanwezig en zelfs een walvishaai die in slow-motion voorbij komt zwemmen. Dit is waar Patrick Kranenbroek altijd over droomde. Hij ging een kijkje nemen bij Magic Island Dive Resort in Cebu en bij Magic Ocean Dive Resort in Bohol. En magisch werd het zeker.



Heerlijk chillen
in het zwembad.



Een warm
ontvangst van de crew!



Ik ben nog geen acht uur op de Filipijnen als ik me langzaam voortbeweeg langs de koraalwand van duikstek Tap Anam. De stek ligt vlak bij Magic Island Dive Resort, in Moalboal. Een klein plaatsje op het eiland Cebu. Met mijn duiklamp schijn ik op de prachtige zachte koralen, die op deze stek aanwezig zijn. Het gaat van paars naar rood en van roze naar oranje. Hier heb ik lang op gewacht. “Kijk ook regelmatig in the Blue!” hoorde ik Manuel, onze duikgids, nog zeggen tijdens de briefing. Als ik opzij kijk, zie ik iets wits naast me. Mijn eerste gedachte is dat de Banca naast me ligt, een traditionele Filipijnse boot, die het resort gebruikt om te duiken. Maar in een split-second zie ik het. Er hangt een walvishaai schuin boven me! Het lijkt wel of mijn ademhaling stopt. De walvishaai staat al jaren op mijn bucketlist en nu ben ik goed en wel aangekomen op de Filipijnen en dan hang ik er gewoon naast! Hoeveel geluk kan een mens hebben. De walvishaai zwemt me heel langzaam voorbij en uiteindelijk keert hij ook nog om en komt recht op me af. Ik hang misschien een halve meter van zijn enorme bek af. Mijn camera knipt op volle toeren en de twee Amerikanen, waarmee ik aan het duiken ben, weet ik samen met de walvishaai op de foto te zetten. Deze duik is nu al geslaagd. Maar hij is eigenlijk nog maar net begonnen... Op het rif wapperen de vele gele en zwarte veersterren langzaam op de stroming. Overal krioelt het van de visjes ertussen. Een scorpioennis heeft zich meesterlijk gecamoufleerd en gaat helemaal op in het rif. Dat ik hem als mijn model heb uitgekozen, deert hem niet. Als we richting het einde van de duik gaan, zwemmen we ondiep over het rifdak. Ik maak mijn veiligheidsstop, maar kan mijn ogen niet van het rif afhouden. In het ondiepe zie ik een mooie zeeslang mijn duikbril passeren. Het lijkt niet op te kunnen. Als we eenmaal bovengekomen zijn en in ons trimvest hangen slaak ik een vreugdekreet. De lange vlucht die ik net daarvoor gemaakt heb, ben ik op slag vergeten. Wat een geluk. Dit belooft nog heel wat voor de komende twee weken dat ik op de Filipijnen ben!

PRACHTIG RESORT

Als ik mijn duikspullen gespoeld heb, besluit ik eens een rondje over het Magic Island Dive Resort te lopen. Het is schitterend in het groen gelegen, direct aan de zee. De bungalows liggen prachtig; omgeven door palmbomen en de tuinman is de hele dag in de weer om alles netjes te houden. De meeste bungalows hebben zeezicht of liggen rondom het zwembad. In het restaurant gaat het als een lopend vuurtje rond dat er een walvishaai gezien is. Er is een redelijk grote groep Amerikanen aanwezig, maar slechts twee zijn het water in gegaan. Zij zijn nu de helden van de dag. De duikschool is van alle gemakken voorzien. Er zijn vele spoelbakken om al het duikmateriaal van het zoute water te ontdoen en voor de fotografen zijn zelfs werktafels aanwezig om het nodige onderhoud te plegen. Iedereen heeft een eigen plekje om de duikspullen te drogen en op te bergen. Magic Island Dive Resort heeft drie Banca's, de boten waarmee de duiken gemaakt worden. De grote bamboe drijvers zorgen ervoor dat de boot stabiel op het water ligt. De bemanning zorgt dat je alleen nog het duiken zelf moet doen. Zij prepareren je duikset, helpen met het omhangen en sjouwen met duikspullen van de duikschool naar de Banca. Je hoeft zelf helemaal niets te doen! Bij de duiken rondom Magic Island zie ik nagenoeg elke duik schildpadden.

SARDIENTJES EVERYWHERE

In de volgende dagen maak ik alleen maar schitterende duiken. Zoals bij duikstek Panagsama, met Jamie, de Engelse manager van de duikschool. We duiken alle dagen in kleine groepjes van ongeveer drie duikers, maar vandaag ga ik dus alleen met Jamie. De andere duikers worden verdeeld tussen Manuel en Arwan. Deze duikstek staat bekend om de grote school met sardientjes. De dag is met wat regen begonnen, maar als we eenmaal met een backroll van de Banca af gaan, is het zonnetje inmiddels tevoorschijn gekomen. We dalen eerst af naar 20 meter en laten ons licht met de stroming mee voeren.



Hier heb ik lang op gewacht:
duiken tussen schitterende
koralen.



Wat zijn het er veel!
Wel honderdduizend sardientjes!

Squad-shrimp;
een heel klein
stoer garnaltje.



Zit nou toch even still! De anemoonvissen lijken niet te begrijpen dat ik gewoon een mooie foto wil maken.



een van de excursies die aangeboden worden door Magic Island. Onderweg in de mini-van geniet ik van het prachtige landschap. Als we binnen twee uurtjes rijden zijn aangekomen in Oslob ontbijten we eerst aan het strand. Onze duikgidsen zijn al vooruitgereden en hebben onze duikspullen meegenomen. Als we op het strand aankomen zien we wel tweehonderd mensen wachten om met de walvishaaien te kunnen snorkelen. Zij worden met bootjes naar de plek gebracht waar de walvishaaien zijn. Hoewel ik normaal gesproken geen voorstander ben van activiteiten met dieren, heb ik er wel heel veel zin in. De walvishaaien worden hier gevoerd, maar ze zijn volledig vrij om te komen en te gaan. De reden dat ze hier zijn? Ze komen vroeg in de ochtend met de lokale vissers mee naar de kust in de hoop dat er wat garnalen van de boot vallen. Manuel vertelt me dat de walvishaaien steeds wisselen. De populatie is hier erg groot: ze zijn altijd aanwezig, maar het zijn steeds weer andere exemplaren. Vandaag blijken er drie aanwezig te zijn. Gelukkig kunnen wij als duikers direct het water in en hoeven we niet te wachten. Al na vijf minuten zijn we op de plek aanwezig, waar de walvishaaien zwemmen. Ze cirkelen rond en zwemmend in de buurt van de voederbanca's waar ze wat garnalen krijgen. Telkens als we een walvishaai over zien komen, zwem ik een stukje naar boven, totdat ik vlak onder het prachtige dier zit. Manuel helpt me, door terwijl ik aan het fotograferen ben, goed in de gaten te houden waar de volgende opduikt. Doordat ik me steeds

Na een kwartier duiken de sardientjes op. Het zijn er honderdduizenden! Als een samengeperste formatie beweegt het alle kanten op. Ik weet niet waar ik kijken moet, maar overal waar ik kijk zie ik sardientjes. Een groep makrelen jaagt ze continu op en van de oppervlakte dalen regelmatig freedivers af. Ik blijf zwemmen op een diepte van 7 meter en tussen mij en de oppervlakte is het een wirwar van vis. Na een half uur sardientjes fotograferen vind ik het welletjes en zoeken we de rifwand weer

op. Daar fotografeer ik nog een frogfish en we vinden diverse naaktslakken. Ook dit is weer een memorabele duik.

OSLOB

Om 6.00 uur zet ik de wekker. We gaan naar Oslob, waar we gaan duiken met de walvishaaien. Het is



Riviercruise
in Bohol.

recht onder de walvishaai positioneer, krijg ik mooie silhouetten. Als ik genoeg foto's heb besluit ik gewoon om lekker te blijven hangen en het nog eens goed te aanschouwen. Ik geniet met volle teugen. Wat een geweldige beesten zijn het! Als we uit het water komen, heeft Concheng de lunch klaargemaakt; saté en garnalenspiezen, vers fruit en aardappelsalade. We praten nog na over deze bijzondere beleving en daarna wachten we een hele tijd, totdat de meeste snorkelaars geweest zijn. Als er geen wachtrij meer is, gaan wij zelf ook nog met de walvishaaien snorkelen.

MAGIC OCEANS DIVE RESORT

Met de ferryboot vaar ik van Cebu naar het eiland Bohol om de laatste week van mijn vakantie door te brengen bij Magic Ocean Dive Resort in het plaatsje Anda. Als Delio me opgehaald heeft van de Ferry en we bijna bij het resort zijn, zie ik dat hij iemand belt. 10 minuten later staat er een heel welkomstcomité klaar als we het resort oprijden. Ik voel me hier direct thuis. Ik

MUST DO!



1 Maak een dagtrip met een Jeepney

Met een Jeepney, een verlengde jeep, versierd met felle kleuren en blinkend chroom, bezoek je de prachtige omgeving van Cebu. Bewonder de rijstvelden, bergen, diverse dorpjes en maak kennis met het leven van de lokale bevolking. Prachtige kerken, kleurrijke scholen en adembenemende uitzichten... Het is een schitterende tour. Een medewerker van Magic Island reist met je mee!

2 Voetjes in het zand bij White Beach

Vlakbij het resort Magic Island ligt White Beach, een prachtig wit zandstrand. Je kunt hier heerlijk relaxen, zwemmen of snorkelen. Superleuk voor niet-duikers en/of families met kinderen. Bezoek White Beach met een Banka van het resort of ga erheen met de traditionele Tri-cycle.



3 Ga naar de Can-Umantad watervallen en de Cadapdapan rijstterrassen

Na de ochtendduiken en de lunch in Bohol bezoek je de adembenemende Can Umantad watervallen, waar je heerlijk kunt zwemmen. In de omgeving liggen de pittoreske aangelegde rijstvelden van Cadapdapan. Het uitzicht is hier adembenemend mooi.

“

Ik stop met fotograferen en geniet met volle teugen; wat zijn walvishaaien prachtige dieren!

”



Goed kijken! Het garniaaltje is amper een centimeter groot en goed gecamoufleerd.

Op beide huisriffen te vinden: mandarijnvisjes.



geniet van mijn welkomstcocktail en de heerlijke springrolls die Evelyn voor me geregeld heeft. Magic Oceans is door de Nederlandse eigenaren Arie en Desirée geopend in 2015 en een groot deel van het personeel werkt hier al vanaf het begin. Ook hier zie je direct met liefde en vreugde zij dat dan. Het is een groter resort dan Magic Island en kan daardoor iets meer gasten ontvangen. Desondanks zijn we tijdens de duikdagen maar met maximaal negen mensen aan boord van de Banca. Ik heb me al laten vertellen dat de riffen hier fenomenaal zijn. In de cocktailbar maak ik het elke avond met vier landgenoten

en een Brits koppel, die mij nagereisd zijn vanuit Magic Island, erg gezellig. Wat een sfeer hangt hier!

ZONDAG FEESTDAG

Op zondag duiken we bij Lamanok Island. Hier rijzen prachtige krijtrotsen uit het water en dit is een schitterende duikstek voor het macroleven. Vandaag is Larry mijn gids en hij wijst het ene na het andere prachtige diertje aan. Larry weet exact tussen welke koralen wat te vinden is. Tussen een zwart-witte veerster zoekt hij naar een mega-goed gecamoufleerd garniaaltje van amper een centimeter groot. Doordat de veren

uiteraard continu bewegen, is het nog een hele klus om er een goede foto van te maken. Als dit me dat uiteindelijk lukt, geef ik Larry een high five en zwemmen we verder. Op de lange sprietten schieten de mini-blennies van onder naar boven. De naaktslakken zitten hier in zulke grote aantallen dat ik het niet bij kan houden en dus keuzes moet maken. En in een minuscuul kokertje zit de squad-shrimp, een klein stoer garniaaltje met zijn prachtige bruine kleur en witte vlekken. Ik wil ook nog graag de prachtige feloranje drieband-anemoonvisjes fotograferen, maar dat valt nog niet mee. Ze schijnen



niet te begrijpen dat ze gewoon even stil moeten zitten en naar mijn camera moeten lachen. Maar de geduldige fotograaf wint het altijd en dus ben ik meer dan tevreden. Na twee duiken gemaakt te hebben varen we naar een strand, waar we een uitgebreide barbecue hebben. Tijdens het eten praten we na over de schitterende duiken die we zojuist gemaakt hebben. Terwijl de lokale jeugd massaal aan het zwemmen is hebben we de grootste lol, zowel met de toeristen als met de staff van Magic Oceans. De groep Amerikanen die eerder ook op het andere resort waren, zijn nu ook hier. Zij

hebben vandaag hun laatste duikdag en vertrekken morgen van het resort. In de avond is er in het restaurant een orkest geregeld. Na het avondeten zingt het voltallige personeel een afscheidslied voor de groep. De tafels worden opzij geschoven. We zingen, drinken en dansen tot het middernacht is en de sfeer is geweldig. Het is waar wat ze zeggen over de Magic Resorts. "You come as a guest and you leave as a friend".

TURTLE POINT

De absoluut mooiste duikstekken bij Magic Oceans zijn Coral Garden en Turtle Point. Zij liggen naast elkaar en

op vijf minuten varen van het resort. De rifwand is hier tot een diepte van 20 meter helemaal bedekt met soft koraal. Ik heb gevraagd of Ailyn, de manager van de duikschool, op deze duik mijn model wil zijn. En ze heeft talent. De ene na de andere prachtige foto van de koralen kan ik met haar maken. De kleuren spatten van mijn kleine scherm af. Als ik de foto's onder water op mijn camera aan Ailyn laat zien, merk ik dat ze steeds enthousiaster wordt. Ik hoor haar tegen me praten en heb precies door wat ze zegt. En daardoor gaat ze nog meer haar best doen. Als we aan het einde van de duik over het rifdak

zwemmen, zien we overal schildpadden. Een grote schildpad werkt gewillig mee om ook hem mooi op de foto te zetten met mijn model. Als Ailyn en ik ons hoofd boven water steken, gillen we allebei: WAUW!! Wat een duik. Bij de tweede duik bij Snappers Cave herhalen we dit nog een keer. Ailyn vraagt me of ze de foto's mag hebben om in te lijsten voor haar huis. Ik voel me vereerd, want voor mij was dit de eerste keer dat ik modelfoto's maak. Als ik later in de week nog een duik bij Turtle Point maak met Larry tellen we 10 schildpadden.

SIGHTSEEING BOHOL

Omdat ik ook graag wat van Bohol wil zien, boek ik de sightseeing tour Bohol. Samen met Grace, die werkzaam is op de receptie ga ik een hele dag op pad. We bezoeken eerst een grote dam, die is aangelegd als irrigatie-project voor de rijsttelers. Daarna rijden we door naar Chocolate Hills. Er zijn 1260 bergtoppen die met name in het droge seizoen bruin van kleur zijn, vandaar de naam Chocolate Hills. Bij een uitkijkpunt genieten we van een prachtige omgeving. We rijden door naar de verborgen vallei,

Bij Turtle Point tellen we 10 schildpadden.



omgeven door palmbomen. Wat een prachtige natuur is het hier. In de vallei leven makaken. Onze lunch hebben we in het plaatsje Loboc. We vertrekken

vanaf hier voor een riviercruise, waar we genieten van een heerlijk buffet. De boot brengt ons door een prachtige jungle. Als we klaar zijn met eten, gaan we op het voordek zitten en ben ik alleen maar aan het genieten. Als de boot weer aangemeerd is, rijden we naar de laatste bestemming, het Tarsier Sanctuary. De Tarsier is een spookdiertje dat hier verscholen zit tussen de bomen. Het is het kleinste zoogdiertje in de categorie van de primaten en het kenmerkende diertje voor Bohol.

PUUR GENIETEN

Als je het naar je zin hebt, vliegt helaas ook de tijd voorbij. Zowel in het Magic Island Dive Resort als in het Magic Oceans Dive Resort heb ik van elke minuut genoten. Het duiken, het resort zelf, de natuur, het eten, de excursies, de mede-toeristen en de feestavond. Maar vooral van het personeel. Ze weten hier precies hoe je een gast in de watten moet leggen. Op de laatste dag brengt Delio me terug naar de ferry om vandaar uit terug te reizen naar Cebu. Op de ferry kijk ik uit het raam en geniet van de ondergaande zon. De lucht kleurt oranje en mijn hoofd zit vol emoties. De tocht over het water duurt twee uur en ik laat de afgelopen twee weken de revue passeren. Ik vecht tegen mijn emoties en zeg tegen mezelf: It really was Magic.

REISINFORMATIE

Magic Resorts Beide resorts beschikken over ruime, prachtige bungalows, waarvan er enkele rondom het zwembad liggen. De overige liggen in de schitterende tuin, omgeven door palmbomen. Alle bungalows zijn voorzien van een terras, airco en ventilator, kluis, minibar, handdoeken, haarfohn, shampoo en douchegel. Er zijn twee- en driepersoonsbungalows beschikbaar. Laundry op aanvraag. Magic Island heeft 10 bungalows, Magic Oceans 16.

Duikcentrum Het PADI duikcentrum dat op beide resorts aanwezig is, is ruim van opzet. Elke gast krijgt een eigen krat en droogrek voor de duikspullen. Er zijn meerdere divemasters en instructeurs, die allen goed Engels spreken. Dagelijks varen de drie traditionele Banca-boten uit om 08.30 uur voor twee duiken en om 14.00 uur nog voor een middagduik. Uiteraard kan er ook op het huisrif gedoken worden. Verder worden er nachtduiken georganiseerd en duiken naar de schitterende mandarijnvisjes.

Faciliteiten Het schitterende zwembad ligt prachtig tussen het groen op beide locaties. In het restaurant zijn zowel lokale gerechten als westerse gerechten te verkrijgen. Het is een gezellige ontmoetingsplek om heerlijk een hapje te eten, zowel voor, tussen als na de duiken. Koffie, thee, fruitsapjes, frisdranken, bier en water zijn te verkrijgen. Aan de prachtige bar met uitzicht over de zee worden heerlijke cocktails geschonken. Wifi is gratis beschikbaar in de hele accommodatie. Magic Oceans beschikt over Mahika Spa, waar je terecht kunt voor heerlijke beautybehandelingen.

